

SCHRIJFSEMINARIE OP KRACHTIGE PLEK IN DE PROVENCE

Maak een week tijd voor jezelf om te creëren!
Als startschot voor iets nieuws of motivator om verder te kunnen met je eigen project.
Kan je advies van anderen smaken en benieuwd naar extra schrijfoefeningen en tips?
Dan is dit écht iets voor jou.

Wat, waar, hoe, hoezo??

Een week schrijven met 6 gelijkgezinden in het zonovergoten Frankrijk aan de voet van een natuurgebied op 40 minuten van Marseille!

Je verblijft in een luxueuze kamer in het prachtig landhuis “la Bastide” van **La Parette**.
Op een domein waar de natuurlijke bron, de watermijn en de olijfboomgaard het karakter typeren. Het is gelegen in de prachtige streek waar de ‘source’ gekend van de film ‘Manon Des sources’ van auteur en scenarist Marcel Pagnol kenmerkend is.

Actrice en auteur **Marijke Umans** coacht je deze week.
Ze deelt vanuit haar ervaring als schrijfster, docent en actrice concrete tips, geeft opdrachten en reikt handvaten aan om te schrijven. Organisch en dicht bij jezelf.

Om deze week je focus ten volle te kunnen houden op het schrijven en creëren, zorgt host en voedingsconsulent **Benedicte Delen** voor gezonde maaltijden met verse lokale en zo veel als mogelijk biologische producten.

Als leuke extra kan je naast de rust die het landschap en de plek bieden, ook meegenieten van het heerlijke zonovergoten zwembad.

Voor beginnende schrijvers, schrijvers met ervaring die hernieuwde energie kunnen gebruiken als support en taalfanaten.

Is dit voor jou?

- Je droomt al jaren om dat ene boek te schrijven maar je kan thuis geen tijd maken!
- Je vindt zelf de startknop niet en zoekt een extra motivator en concrete tips.
- Je kan aarden in een groep van zes.
- Je bent klaar om een week tijd te maken voor jezelf.
- Je hebt ervaring met schrijven maar loopt vast.
- Je hebt veel ideeën in je hoofd maar krijgt ze niet op papier (die startknop?).
- Je houdt van taal, de natuur en wilt graag eens proeven van schrijven om te zien wat het je brengt. (Je schreef immers al zoveel voor jezelf)

Praktisch:

Je krijgt per persoon een ruime tweepersoonskamer ter beschikking waar je kan slapen en schrijven met zicht op de natuur. Er zijn 2 verdiepingen. Het sanitair is op de gang per drie te gebruiken.

Je kan je kamer delen met schrijvende of niet schrijvende vriend of vriend indien je dit wenst.

Wanneer?

Zaterdag 1 tem donderdagavond 6 juni.

We zetten de week samen in op zaterdag 1 om 17u en sluiten samen de week af op donderdagavond rond 20u.

Je kan een nacht extra reserveren aan 50 euro extra zodat je pas vrijdag in de loop van de voormiddag vertrekt ipv donderdagavond.

Wat concreet?

Na een vroege, individuele ochtendopdracht, starten we dagelijks met gezamenlijke ochtendmeditatie. Nadien volgen concrete opdrachten in groep waar je nadien alleen mee aan de slag gaat, gevolgd door een reflectie.

Er is voldoende ruimte om op eigen ritme je tijd naast de gezamenlijke momenten te benutten en ten volle te genieten van de plek. (zwemmen, wandelen, extra schrijven, relaxen, ...)

Wat mag dit kosten?

Voor deze heerlijke week betaal je 1100 euro inclusief BTW.

Valt het volgen van deze week voor jou onder 'talentontwikkeling?'

Check dan zeker deze beurs:

<https://www.literatuurvlaanderen.be/subsidies/auteurs/talentontwikkeling-voor-auteurs-en-illustratoren>

Betaling kan op factuur.

Verblijf inclusief :

- Bad- en bedlinnen
- 3 gezonde maaltijden per dag (2 tem 6 juni) en 1 extra avondmaal bij aankomst
- Wandelingen in de natuur
- Vrije momenten om in te vullen naar keuze:
recreatief aan het zwembad, wandelen, dorpsbezoek, gezelschapsspel, pingpongmatch, ...

- Water, koffie, thee

Exclusief:

- Vervoer (Vliegtuig naar Marseille, openbaar vervoer of auto van de luchthaven tot aan Auriol, trein tot Aubagne)
- alcoholische dranken of speciale tussendoortjes

Op aanvraag is ophalen aan luchthaven mogelijk mits extra kost

Wat nog??

Wil jij je lief, hond of goudvis mee?

Wil je graag rijden, maar rijd je liever met twee?

Wil je graag dat de week langer kan duren?

Wil jij graag een kamer of enkele dagen extra huren?

Stel je vraag! We bekijken of we daar een oplossing voor vinden.

Ja, ik schrijf me in, wat nu?

Overtuigd?

- Stuur een mail naar info@marijkeumans.be met motivatie in enkele zinnen **waarom** je graag deelneemt
- Omschrijf kort **wie** je bent en **wat** je met schrijven hebt, doet of deed.
- Geef aan wat jij belangrijk vindt in een groep.
- Geef je verwachtingen beknopt weer.
- Geef aan **hoe** je naar Frankrijk wilt komen en van waar je komt.

Je krijgt binnen de 5 dagen een antwoord. Een week voor je vertrek, krijg je een eerste opdracht om mee te nemen...

Spreekt dit je aan, maar lukt de periode niet?

Er zijn nog meerdere schrijfseminaries op komst! Mail gerust om op de hoogte te blijven.